



Titanenmail voor alle Ouders #2

Lieve ouders en verzorgers van onze Titanen!

De eerste editie van de TitanenStrijd zit erop! En wat voor drie dagen het waren. Het was geweldig om te zien wat er in de klassen gebeurde, bijvoorbeeld hoe ze samen kwamen als groep en er voor elkaar stonden, hoe er voor ieder onderdeel gestreden werd maar fair play én vriendelijkheid nimmer uit het oog verloren werden en hoe kwetsbaarheid op het podium met steun en positiviteit werd onthaald en aangemoedigd. Tot de laatste minuut was het zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw spannend wie zou winnen. Klassen hebben alles op alles gezet - en uiteindelijk mogen klas 2E en klas 5B zich met recht de winnaars noemen van de eerste Titanenstrijd ooit!

We weten dat het ook een beroep op jullie heeft gedaan en daar willen we jullie ontzettend voor bedanken. Hier een eerder geschreven dankbericht dat je misschien niet gelezen hebt op Facebook:

“Wat een fantastische week. Waar de godenzonen verloren gisteravond hebben de Titanen gewonnen. Wat een passie. Wat een inzet en vooral wat een samensmelting binnen het Hyperion. Op basis van deze verbondenheid willen winnen en verliezen. Leren omgaan met emoties en beslissingen moeten accepteren van 5e klassers. Morele waarden die getest worden door deze beslissingen. Fouten proberen goed te maken, soms met schaamrood op de kaken. Leermomenten in het kwadraat voor iedereen. Juist wanneer je het niet nog beseft dat dit levenslessen zijn voor morgen. Onvergetelijk.

Via deze weg willen we alle ouders bedanken die hun kind hebben ondersteund de afgelopen week. Eten op andere tijden, slapen op andere momenten en in andere bedden en ouders die hun huis openstelden voor andere kids en hun buikjes vulden voor de strijd.

*Het was nieuw, het was spannend en het was (on)eerlijk. Bedankt dat jullie er voor ze zijn!
Bedankt!" (Floris Steinhart)*

Wat het evenement nog bijzonderder maakte was het feit dat meer dan 100 leerlingen uit de 5e jaarlaag een of meerdere organisatorische en uitvoerende taken op zich hebben genomen. Op deze schaal is dat nog niet eerder gebeurd en dat was een risico dat we namen. En alle credits komt deze leerlingen toe, want zij hebben dat oprecht fantastisch gedaan: de voorbereiding voor de sporttoernooien, het vervaardigen van de wedstrijdschema's, de verantwoordelijkheid dragen tijdens de toernooien, scheidsrechters, koffie en thee ploegen die op alle locaties - ook buiten - de interne mens verzorgden, fotografen die alle onderdelen vastlegden, een zaalcommissie die iedere avond de toegang, organisatie, presentatie én techniek verzorgde, een commissie die de puntentotalen direct bijwerkte, cameramensen die films maken van de onderdelen en een commissie die de website up to date hielden - zelfs nu nog... En dat terwijl zij zelf ook meestreden voor hun eigen klas: wat voor een getalenteerde jonge mensen zitten er op onze school!!

Dan is er een partij die we absoluut niet willen vergeten en dat is de oudervereniging: het snelle schakelen, de bereidwilligheid en het meedenken van de afvaardiging van jullie is een onmisbare steun gebleken. Zonder hen had het hele feest dat dit toernooi is gebleken of niet door kunnen gaan of op z'n minst niet in de huidige vorm gekund!

Tussen de competitie-onderdelen waren er voor de 1e en 2e klassen ook nog workshops waar diverse ouders vrije tijd voor opgeofferd hebben. Dit vinden wij, onze collega's maar ook onze leerlingen oprecht bijzonder dus voor hen willen wij ook onze dankbaarheid uitspreken: er zijn fantastische workshops geweest waaruit leerlingen, als in een snoepwinkel, konden kiezen - wat een rijkdom om dat als school te kunnen aanbieden.

Hoewel de Strijd der Titanen dit jaar gestreden is, is nog niet alles voorbij. Tussen nu en aankomende zondag zullen de 13 (!) fotografen die werkzaam zijn geweest hun werk publiceren op de website van de Titanenstrijd: www.titanenstrijd.nl . Er is al heel wat te bezichtigen overigens - evenals alle uitslagen van alle onderdelen. In verband met de privacy hebben we de webpagina met foto's achter een wachtwoord geplaatst. Dit is de naam van de berg waarop de Titanen zich verschansten: **Othrys**

We nodigen jullie natuurlijk van harte uit om - letterlijk - ook een kijkje te nemen in wat er gebeurde, al geven de foto's de fantastische sfeer die er heerste maar voor een klein beetje weer...

Tot slot en nogmaals: een hartelijk dank naar een ieder voor de steun en extra energie die ook jullie deze drie dagen gekost heeft: het heeft de school iets heel bijzonders gebracht.

Met Goddelijke Groeten,

Het TitanenTeam,
Heleen, Iris, Hans, Floris & Dennis